



### **Αγαπητοί γονεῖς και κηδεμόνες Αγαπητά μας παιδιά**

**Η 25<sup>η</sup> Μαρτίου είναι μέρα διπλής χαράς για τον χριστιανικό ελληνισμό. Είναι η μέρα που τιμούμε δύο πολύ σπουδαία γεγονότα.**

**Θυμόμαστε τον αγνό και λαμπρό Άγγελο, που σταλμένος από τον ίδιο το Θεό, ανακοίνωσε στην Παναγία την απόφαση του Κυρίου μας να φέρει στον κόσμο τον Υιό του.**

**Η Γέννηση του Χριστού είχε ένα και μοναδικό στόχο: να μας δείξει μέσα από τη Ζωή Του και τα Λόγια Του τον τρόπο που πρέπει να ζούμε, να μας θυμίσει τον βασικότερο λόγο της δημιουργίας μας : την προσφορά της ΑΓΑΠΗΣ.**

**Πέρα όμως από την αναγγελία του ερχομού του Χριστού στη Γη ,η 25<sup>η</sup> Μαρτίου για μας τους Έλληνες έχει μια ακόμα εξίσου ιερή συμβολική σημασία.**

**Συμβολίζει την πιο σημαντική και οργανωμένη προσπάθεια που έκανε το Ελληνικό Έθνος για να μπορέσει να αποτινάξει από τις πλάτες του τον τούρκικο ζυγό και να καταφέρει και πάλι να ζήσει ελεύθερο και περήφανο.**

**Είναι ξεχωριστή η φετινή επέτειος γιατί συμπληρώνονται 200 ακριβώς χρόνια από τότε...**

**Ας θυμηθούμε λοιπόν τι έγινε...**

**Το 1453 οι Τούρκοι κυρίεψαν την πιο σπουδαία ελληνική πόλη όλων των εποχών : Την Κωνσταντινούπολη.**

**Η πτώση της ελληνικής πρωτεύουσας σήμανε σε όλο τον κόσμο τη στρατιωτική ήττα της Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Παρολαυτά αρκετές περιοχές συνέχισαν να μάχονται ακόμα και μετά την πτώση της Βασιλεύουσας. Ο Μιστράς, ο τόπος καταγωγής του τελευταίου μας Αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Μαρμαρωμένου Βασιλιά, αντιστάθηκε στους Τούρκους για αρκετά ακόμα χρόνια. Η Κρήτη, έστω και υπό την κατοχή των Λατίνων, άντεξε για ακόμα 200 χρόνια περίπου! Η δύναμη των εχθρών μας όμως ήταν τέτοια που η ολοκληρωτική υποδούλωση ήταν αναπόφευκτη! Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης αρχίζει για εμάς η μαύρη περίοδος της σκλαβιάς.**

**Η περίοδος της σκλαβιάς στους Τούρκους (όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες αλλά και τους Σέρβους, τους Αλβανούς, τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και όλους τους λαούς που είχαν την «τύχη» να γνωρίσουν την τούρκικη εξουσία) ήταν απελπιστική. Ήταν μια περίοδος σκοταδισμού και οπισθοδρόμησης σε οικονομικό, πολιτισμικό και δημογραφικό επίπεδο. Σκλαβιά στους Τούρκους σημαίνει καθημερινός τρόμος, ληστείες, καταστροφή των εκκλησιών και βίαιος εκμουσουλμανισμός, αρπαγές των γυναικών για χαρέμια των πασάδων, δολοφονίες, απαγωγές κι εκτουρκισμός των παιδιών μας, αγραματοσύνη.**

**Όλα αυτά τα χρόνια της ατέλειωτης σκλαβιάς η Ελλάδα δεν έπαψε να αγωνίζεται! Σε κάθε ευκαιρία οι Έλληνες επαναστατούσαν! Έφτιαξαν μύθους για να μη χάνουν ποτέ την ελπίδα τους, ξεσηκώνονταν ακόμα και όταν άκουγαν φήμες για τον ερχομό τάχα ξένης στρατιωτικής βοήθειας...**

**Οι συνέπειες και η τιμωρία για τους επαναστάτες ήταν πάντα οι ίδιες : η καταστροφή και ο θάνατος!**

**Παρολαυτά οι Έλληνες συνέχισαν να αγωνίζονται με κάθε τρόπο. Όσοι μπορούσαν έφευγαν στο εξωτερικό. Πολλοί αποκτούσαν χρήματα και πολιτική δύναμη τόσο στον τόπο τους όσο και σε άλλες χώρες. Σπουδαίοι Έλληνες έμποροι, γιατροί, λόγιοι αλλά και στρατιωτικοί πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ποτέ δεν ξεχνούσαν την πατρίδα τους και προσπαθούσαν να την βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας, ώστε να ανακτήσει το πολυτιμότερο ανθρώπινο αγαθό : την ελευθερία!**

**Οι Έλληνες, πέρα από την ένοπλη αντίστασή τους, πολέμησαν τους βάρβαρους δυνάστες τους και μέσω του πολιτισμού τους. Έδωσαν στα παιδιά, στις επιχειρήσεις και στα καράβια τους αρχαιοελληνικά**

ονόματα για να μην ξεχνάνε τη σπουδαία καταγωγή τους. Ακόμα και τα μικρά παιδιά βοήθησαν τον αγώνα : το Κρυφό Σχολειό ήταν το εργαστήρι στο οποίο φτιάχτηκε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων και βοήθησε τον απλό λαό να καταλάβει ότι για να βγει από τον εφιάλητη, έπρεπε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να πιστέψει στις δυνάμεις του και να παλέψει. Έπρεπε να αντισταθεί!

Έτσι πολλοί γενναίοι Έλληνες από την πρώτη κιόλας μέρα ξεσηκώθηκαν ενάντια στον κατακτητή και αφού συγκρότησαν ένοπλες ομάδες, τον πολέμησαν σκληρά. Αυτοί, οι Κλέφτες και οι Αρματολοί, μαζί με τους Έλληνες στρατιωτικούς που δούλευαν ως μισθοφόροι σε ξένους στρατούς (με πιο λαμπρό παράδειγμα τον Κολοκοτρώνη) αποτέλεσαν τη μαγιά του ελληνικού επαναστατικού στρατού που σιγά σιγά γιγαντώθηκε και έγινε η φωτιά που έλιωσε τα τουρκικά δεσμά!

Ο Ρήγας Φεραίος έριξε τον πρώτο σπόρο της λευτεριάς με το έργο του και τα κυρήγματά του.

Η Φιλική Εταιρία, ήταν αυτή που οργάνωσε και προετοίμασε μυστικά τον μεγάλο ξεσηκωμό, βρήκε χρήματα για να αγοραστούν όπλα και τρόφιμα και βρήκε τρόπους να κάνει γνωστό τον αγώνα των Ελλήνων σε όλον τον κόσμο.

Οι Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό, μαζί με τους Φιλέλληνες, οργάνωσαν και βοήθησαν οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά την επανάσταση.

Είναι αλήθεια πως η επανάσταση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 25 Μαρτίου.

Στις 22 Μαρτίου του 1821 η Καλαμάτα είναι η πρώτη μεγάλη ελληνική πόλη που απελευθερώνεται! Τις επόμενες μέρες πάρα πολλές περιοχές θα ξεσηκωθούν. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας θα μαζευτούν στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και θα ορκιστούν όλοι μαζί : Ελευθερία ή Θάνατος!

Σύντομα η λάβα της Επανάστασης θα παρασύρει όλους τους Έλληνες στο διάβα της! Όλοι μαζί, έμποροι και παραγιοί, φτωχοί και πλούσιοι, λαός και παπάδες, μορφωμένοι και αγράμματοι, μικροί και μεγάλοι θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να κερδίσουν την Ελευθερία τους.

Ποιον να πρωτοθυμηθεί κανείς! Ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, ο Κανάρης, ο Παπαφλέσσας, ο Μιαούλης, ο Κριεζώτης ο Γοβιός και πόσοι άλλοι!. Μαζί τους πολέμησαν και πολλές γυναίκες με τη Μπουμπουλίνα και τη Μαντώ Μαυρογένους να ξεχωρίζουν! Όλοι μαζί κατάφεραν να γράψουν χρυσές σελίδες στο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και η ζωή τους να αποτελεί για όλους εμάς παράδειγμα προς μίμηση. Οι νίκες τους αλλά και η θυσία τους εξακολουθούν να μας εμπνέουν ακόμα και σήμερα!

**Φυσικά και τότε υπήρχαν οι φωνές που έλεγαν στους πατριώτες να μείνουν άπραγοι, να μην ξεσηκωθούν. Και τότε υπήρχαν αυτοί που αυτοαποκαλούνται «πραγματιστές, ρεαλιστές, φιλειρηνιστές», δηλαδή αυτοί που εμείς σήμερα ονομάζουμε δειλούς και προδότες! Ευτυχώς ήταν λίγοι...**

**Οι Τούρκοι αμέσως μετά την έκρηξη της Επανάστασης έσπευσαν να μας υπενθυμίσουν την ταυτότητά τους! Το Σούλι, η Χίος, τα Ψαρά, το Μεσολόγγι είναι λίγα μόνο από τα αιώνια μνημεία της τουρκικής κτηνωδίας!**

**Μετά από πολλές μάχες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα και με τη βοήθεια των ξένων συμμάχων μας τελικά, το 1830, οι Έλληνες κατάφεραν να αποκτήσουν αυτό που είχαν ως στόχο και όνειρο και στην αρχή φαινόταν αδύνατο. Κράτος ελεύθερο και ελληνικό! Στην αρχή ήταν πολύ μικρό γεωγραφικά, ωστόσο η πίστη στον αγώνα και στην ελευθερία όπλισε τον Ελληνισμό με δύναμη και με θάρρος και μετά από πολλούς αγώνες κατάφερε να απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος του από τον ξένο δυνάστη.**

**Το μήνυμα της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ!**

**Μας καλεί ως χριστιανοί να ακούσουμε έστω και την ύστατη στιγμή τις θεϊκές συμβουλές και παραινήσεις και να αγαπήσουμε αληθινά το συνάνθρωπό μας βάζοντας το συμφέρον του συνόλου πάνω από το ατομικό.**

**Μας καλεί ως ελεύθεροι άνθρωποι να επαναστατήσουμε ενάντια σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που με κάθε τρόπο εισβάλλουν στη ζωή μας και μας οδηγούν το δίχως άλλο στη κοινωνική αδιαφορία και την ηθική κατάπτωση.**

**Μας καλεί να επαναστατήσουμε ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να μας κλέψουν την πραγματική μας ελευθερία, που θέλουν να μας κάνουν πνευματικούς ραγιάδες της σύγχρονης εποχής...**

**Οι Έλληνες του 1821 αγωνίστηκαν γιατί ήθελαν να ζουν ελεύθεροι, χωρίς να φοβούνται, χωρίς να εκβιάζονται.**

**Το πνεύμα της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου ας γεμίσει τις ψυχές μας...**

**Μιχάλης Παπουτσάκης**